

# Το πρόσωπο του μήνα

Χαριτίνη Κυριάκου

Από την Πέγκυ Σπινέλη  
Φωτογραφία Μιχάλης Κυπριανού  
Styling Μαρίνα Κωνσταντινίδου

Η Χαριτίνη είναι ένα πλάσμα πολυτάλαντο. Γράφει ποιήματα, παίζει μουσική, συνθέτει τραγούδια, και ζωγραφίζει. Είναι όμως κι ένας άνθρωπος όμορφος και ιδιαίτερα χαρισματικός. Ανήκει στην κατηγορία των υπέροχων πλασμάτων που άμεσα, καλοπροαίρετα και άνευ προϋποθέσεων σε εντάσσουν στον κόσμο τους και σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα και οικεία. Όπως όλοι οι κοινωνικοί άνθρωποι, έτσι και η Χαριτίνη είναι και εσωστρεφής. Όχι απόμακρη ούτε απομονωμένη, απλά εσωστρεφής. Χαρακτηριστικό που διοχετεύει δημιουργικά για να εξελιχθεί και να βελτιωθεί. Θεωρείς πως είναι αντιφατικά αυτά τα χαρακτηριστικά; Αν δεις τη δουλειά που προέκυψε απ' αυτήν τη διαδικασία θα καταλάβεις πως δεν είναι. Στη δεύτερη ατομική της έκθεση παρουσιάζει πίνακες με χρήση μιας μεικτής τεχνικής που συνδυάζει νερομπογιά και κολλάζ πάνω σε χαρτί. Όπως αναφέρει η ίδια: «Η ιδέα προέκυψε ένα βράδυ που ήθελα να ζωγραφίσω πάνω σε μπεζ χαρτί, βρήκα μπρος μου μια χαρτοσακούλα... την έσκισα και κάπως έτσι εγκατέλειψα

τους καρβάνες για λίγο». Θα ανακαλύψεις πως στους πίνακές της αποτυπώνει το άτομο που αναζητά την παρουσία και την επαφή με τα συναισθήματα μέσα στα άδεια δωμάτια. Όπως σχολιάζει: «Μόνο κλεισμένη σπίτι με τον εαυτό σου για εβδομάδες ολόκληρες σου φανερώνεται η αλήθεια. Εγώ, κάπου εκεί, αυτήν την αλήθεια την έκανα τέχνη». Όμορφοι πίνακες που έχουν κάτι από τη γλυκύτητα της ίδιας, που κουβαλούν τρυφερή νοσταλγία και αποτυπώνουν μια μοναχικότητα κι έναν ανεπιτήδευτο ερωτισμό, αλλά σε καμία περίπτωση μοναξιά, γιατί όπως μου λέει χαρακτηριστικά: «Μακριά απ' όλους... όσα αισθάνεσαι συμπίπτουν μ' αυτά που είσαι». Στους πίνακες της Χαριτίνης υπάρχει ένα κομμάτι από τον καθένα μας, το πιο όμορφο, ήρεμο, ουσιαστικό και ενδιαφέρον. *Εγκαίνια Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, Γκαλερί Δύο, Αιοχύστου 83, παλιά Λευκωσία, 19.30. Περισσότερες πληροφορίες 99455328 & 99455329/www.myspace.com/xaritini. Έως 17 Δεκεμβρίου.*